

## Liturgie Avonddienst 11 augustus 2024

### Welkom en mededelingen

### Moment van stilte ter voorbereiding op de dienst

### We zingen Gezang 21: 1 (staande)

1  
Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Isrels God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde\_en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

### Votum en groet (staande)

### We zingen Gezang 21: 5 en 7

5  
O gij verdrukte, die onrecht moet lijden,  
Hij die u recht verschaft is hier!  
Hongrige, Hij wil u spijs bereiden,  
dorstige, zie de heilsrivier!  
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;  
God schenkt genade velerlei.  
Halleluja! Halleluja!

7  
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en Heilige Geest!  
Halleluja! Halleluja!

### Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de heilige Geest

### We lezen uit de Bijbel 2 Koningen 4: 1-7 (NBV21)

1Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in: 'Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de HEER, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen.' 2'Wat kan ik voor u doen?' vroeg Elisa. 'Vertel me eens, wat hebt u nog in huis?' 'Alleen een kruikje olie, heer,' antwoordde ze, 'verder niets.' 3Toen zei Elisa: 'Ga bij uw burens kruiken en kannen te leen vragen, lege, zo veel als u er krijgen kunt. 4Als u weer thuiskomt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over; telkens als er een vol is, neemt u een volgende.' 5Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen een voor een aangaven, goot ze de olie over. 6Gaandeweg raakten ze allemaal vol. 'Geef de volgende eens aan,' zei ze tegen haar zoon. Maar die antwoordde: 'Er zijn er niet meer.' Toen hield de olie op te vloeien. 7De weduwe ging terug naar de godsmann en vertelde hem wat er gebeurd was. 'Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen,' zei hij. 'En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven.'

## **We zingen** Psalm 33: 7

7

Heil hem, die hoopt in vrees en beven  
op Gods genadig aangezicht.  
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,  
God houdt het oog op hem gericht.  
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen  
wie zijn hulp verbeidt.  
Koninklijk van gaven / wil de HERE laven  
wie ontbering lijdt.

## **Verkondiging**

### **We zingen** Gezang 349 (melodie Gezang 48)

1

O Vader, trek het lot u aan  
van allen die door U bestaan.  
Gij die geen stenen geeft voor brood,  
wees met uw kinderen in nood;  
en stil, God die rechtvaardig zijt,  
de honger naar gerechtigheid.

2

O Vader, trek het leed u aan  
van allen die met ons bestaan.  
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, –  
doe ons hun naasten zijn in nood,  
opdat zij weten wie Gij zijt:  
de God van hun gerechtigheid.

### **We belijden het geloof** (staande)

### **We zingen** Gezang 44 (staande)

1

Dankt, dankt nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.

2

Die eeuwig rijke God  
moge\_ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart  
en milde vrede geven.  
Die uit genade ons  
behoudt te allen tijd,  
is hier en overal  
een helper die bevrijdt.

3

Lof, eer en prijs zij God  
die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.

### **Dankgebed en voorbeden**

### **Inzameling van de gaven**

**We zingen** Hemelhoog Lied 336 (staande)

1

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,  
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.  
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;  
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

**Zegen** (staande)

**Orgelspel**