

Hervormde Gemeente Numansdorp

26 november 2023

Memento Mori



Voorganger:

Ds. J.H. den Braber

Organist:

Vincent van Dam

Welkom en mededelingen

Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan

Psalm 23b: 1, 3, 4, 5 (NLB)

De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan wateren der rust.

Psalm 23b: 1, 3, 4, 5 (NLB)

De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Psalm 23b: 1, 3, 4, 5 (NLB)

De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

Psalm 23b: 1, 3, 4, 5 (NLB)

De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen

zijn liefde me altijd.

Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten

Intro

Luisterlied - De mensen die we missen

Geloofsbelijdenis

De gemeente gaat indien mogelijk staan

Wij geloven in de Here God, onze Vader, Die alles gemaakt heeft: De wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.

Wij geloven in de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, Die geboren werd in Bethlehem, gestorven is aan het kruis en ook begraven is, maar na drie dagen weer is opgestaan uit de dood. Wij geloven dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan, en dat Hij terugkomt op deze aarde om alles nieuw te maken.

Wij geloven in de Heilige Geest, Die bij ons gekomen is op het Pinksterfeest, en wil wonen in onze harten.

Wij geloven in één christelijke kerk, waarin we allemaal bij elkaar horen. Wij geloven dat onze zonden door de Here Jezus Christus vergeven zijn. Wij krijgen straks een nieuw lichaam en mogen altijd bij Jezus zijn.

Amen

De gemeente gaat weer zitten

Gebed

Kindermoment



Kinderlied: Hemelhoog 419: 1, 2

God zal met je zijn,

God is Immanuel.

God zal met je zijn,

de God van Israël.

Jezus is de bron waardoor je leven mag.

Ja, Hij is de vriend bij wie je schuilen mag.

Al maken we fouten, maar hebben berouw,

Hij zal ons vergeven, Jezus blijft ons trouw.

Kinderlied: Hemelhoog 419: 1, 2

God zal met je zijn,

God is Immanuel.

God zal met je zijn,

de God van Israël.

Kinderlied: Hemelhoog 419: 1, 2

Jezus is de Koning van ons mensen klein,
wil voor ons de Redder van de wereld zijn.
Hij vraagt Hem te volgen, in zijn spoor te gaan.
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.

God zal met je zijn,
God is Immanuel.
God zal met je zijn,
de God van Israël.

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst



Groep 1 t/m 6

Bijbellezing

Hebreeën 12:18-29 (NBV21)

¹⁸ U bent niet, zoals het volk destijds, iets tastbaars genaderd, geen allesverzengend vuur, dreigende duisternis en woeste wind, ¹⁹ geen bazuingeschal en stemgedonder. Toen het volk die stem hoorde, smeekte het dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, ²⁰ omdat wat hun werd opgelegd ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden!’ ²¹ Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: ‘Ik sidder van angst!’

²² Nee, u bent de Sionsberg genaderd, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, ²³ de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn; u bent God genaderd, de rechter van allen, en de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, ²⁴ de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. ²⁵ Let op dat u Hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij,

wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen.
²⁶ Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft Hij deze belofte gedaan: ‘Nog eenmaal zal Ik de aarde doen beven, en niet alleen de aarde maar ook de hemel.’ ²⁷ Met dat ‘nog eenmaal’ wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is.
²⁸ Laten we dankbaar zijn omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen; zo kunnen we God dienen zoals het Hem behaagt, met eerbied en ontzag. ²⁹ Onze God is een verterend vuur!

HH 23: 1, 2, 3



Diep in mijn lijf is zo'n heim- wee,



zo'n blij-ven-de schreeuw



om de le- ven-de God.

HH 23: 1, 2, 3



Een vo-gel is er thuis,



HEER van de he-mel-se le - gers,



een zwa-luw voedt haar jon-gen op



bij U on- der de pan-nen, God.

HH 23: 1, 2, 3



Wo-nen bij U is een ze - gen,



zo'n blij-ven-de kans



om te zingen voor U.

HH 23: 1, 2, 3



Ge-luk-kig wie naar U



vol van ver-lan-gen op weg zijn,



zelfs in het dor-re bomen-dal



zien zij een bron en re-ge-nval,

HH 23: 1, 2, 3



gaan ze van ze-gen tot ze - gen,



naar God die ver-schijnt



in zijn hei-li - ge stad.



Wat hou ik van uw huis.

Prediking

Hebreeën 12: 22-24

Nee, u bent de Sionsberg genaderd, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn; u bent God genaderd, de rechter van allen, en de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en het gesprenkeld bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.

Thema: De hemel

Kindernevendienst



De kinderen komen terug in de kerk

Gezang 459: 1, 2, 3, 6

Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

Liedren zingend vol vertrouwen
tot in het voltooide licht
broeder broeder zal aanschouwen
staande voor Gods aangezicht.

Gezang 459: 1, 2, 3, 6

Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

Eén van hart en één van zinnen,
één in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,
één in tijd en eeuwigheid.

Herdenking (1)

De gemeente gaat indien mogelijk staan

Met liefde en respect noemen wij de namen van
hen die ons ontvallen zijn

Naam	Overleden op	Leeftijd
Paulina Westerlaken-Dammers	27 oktober 2022	89 jaar
Maaike de Koomen	25 november 2022	81 jaar
Adriana Jaapje de Fonkert-van de Griend	19 december 2022	87 jaar
Hendrika 't Jong-Kruithof	21 december 2022	87 jaar
Huig Adrianus Barendregt	16 januari 2023	82 jaar
Jakoba Prince-Vermeulen	16 februari 2023	102 jaar
Teuni Schoolderman-'t Hooft	24 februari 2023	89 jaar

Gezang 109: 1



Hoor een heilig koor van stem-men,



staan-de aan de gla - zen zee,



hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja,



God zij glo-rie, zin - gen zij.

Gezang 109: 1



Me - nig - ten die geen kan tel - len,



als de sterren in hun glans,



psal - men zin - gend, pal - men dra - gend,



in de he - mel is een dans.

Herdenking (2)

Met liefde en respect noemen wij de namen van
hen die ons ontvallen zijn

Naam	Overleden op	Leeftijd
Willem Herfst	26 februari 2023	98 jaar
Jan Buitendijk	28 februari 2023	90 jaar
Aaltje Margritha Maria Besteman	8 maart 2023	98 jaar
Jan Zevenbergen	25 maart 2023	92 jaar
Metje Maria van Trigt-van der Linden	10 april 2023	89 jaar
Pieter Kornelis de Jong	22 april 2023	90 jaar

Gezang 109: 4



Ja, zij heb-ben o - ver - won-nen



met uw kruis als hun ba - nier,



vol - gend U in uw ver - zoening,



door de die - pe doods-ri - vier.

Gezang 109: 4



Met uw lij - den me - de - lij - dend,



me - de - stervend in uw dood,



von - den zij het eeu - wig le - ven



en hun loon bij U is groot.

Herdenking (3)

Met liefde en respect noemen wij de namen van
hen die ons ontvallen zijn

Naam	Overleden op	Leeftijd
Maria Aaltje Knoot-Biesheuvel	2 mei 2023	87 jaar
Adriana Reedijk-Stam	23 mei 2023	96 jaar
Adriana Johanna de Graaf-'t Jong	27 mei 2023	99 jaar
Aalbert Laurens de Vree	22 juni 2023	79 jaar
Dingeman van Leenen	26 juli 2023	88 jaar
Zoetje van Rossum-van Steensel	26 augustus 2023	87 jaar

Bericht van overlijden

Gezang 109: 5



Nu om - straalt hen licht des he-mels



en de le - vens - bron ont - springt



waar zij jui - chen U ter e - re



waar hun koor uw glo - rie zingt.

Gezang 109: 5



Vre - de is hun deel voor im - mer,



lief - de is hun eeu - wig recht,



al - le waar - heid zal het win - nen



en het blinkt van uw ge - zicht.

Meditatief orgelspel

Stilte

Dank- en voorbede

Gezamenlijk Onze Vader

Collecten

Diaconie (in de dienst):

Victory4All
(zie weekbrief)

Kerk (na de dienst):

Predikantsplaatsen

Of geef via de app



Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp

NL54 RABO 0373 7115 65 o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp

NL58 RABO 0347 4008 25 o.v.v. Collecte Diaconie

ELB 413: 1, 3, 4
(indien mogelijk staand)

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad, zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

ELB 413: 1, 3, 4
(indien mogelijk staand)

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

ELB 413: 1, 3, 4
(indien mogelijk staand)

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarden poorten
in het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Zegen

met als antwoord:

3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar, voorin de kerkzaal voor een luisterend oor en/of een gebed

Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 17.00 uur
gaat voor:

Ds. D. van Vreeswijk uit Rotterdam

Website: hervormdnumansdorp.nl