



Ochtenddienst
25 december 2023
1^e Kerstdag



Voorganger : Ds. A.T. Maarleveld
Organist : Paul Rotscheid
Medewerking : K@njerkidZ! o.l.v.
Erik Olislagers

Welkom en mededelingen



Stil gebed

(Indien mogelijk staande)



Kerstliederen

Gezang 138 vers 1



Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Kerstliederen

Op Toonhoogte 87 vers 1



Jubel het uit, de Heer is hier,
ontvang het koningskind.

Als redder van de aarde,
geeft hij het leven waarde;

dus hemel en aarde, zingt

dus hemel en aarde, zingt

dus hemel dus hemel en aarde, zingt!

Kerstliederen

Gezang 134 vers 2



Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.

Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.

Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Kerstliederen

Gezang 135 vers 2



Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.

Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.

Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Kerstliederen

Gezang 135 vers 3

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!



Votum en groet

(Hierna gaan wij weer zitten)



K@njerkidZ: Goed nieuws



Goed nieuws, goed nieuws

Iedereen moet het horen

Goed nieuws, goed nieuws

Jezus is geboren

Jezus is geboren

Hij wil je heel graag helpen

in alles wat je doet

En gaat het soms wat moeilijk

Hij geeft je nieuwe moed

K@njerkidZ: Goed nieuws



Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren

Hij is de allerbeste
geen ander is als Hij
De machtigste en sterkste
Hij is het allebei

K@njerkidZ: Goed nieuws



Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren

En Hij is ook een Vader
die heel veel van je houdt
Hij draagt je in zijn armen
als jij op Hem vertrouwt

K@njerkidZ: Goed nieuws



Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren

Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft
die krijgt het eeuwig leven
want dat heeft Hij beloofd

K@njerkidZ: Goed nieuws



Goed nieuws, goed nieuws

Iedereen moet het horen

Goed nieuws, goed nieuws

Jezus is geboren

Jezus is geboren

Hij is ook altijd bij je

en altijd om je heen

En waar je ook naar toe gaat

Hij laat je nooit alleen

K@njerkidZ: Ik mag een lichtje zijn



Ik mag een lichtje zijn,
al ben ik nog maar klein,
een vlammetje dat danst in de wind.
Zo'n vrolijk helder licht,
dat is een mooi gezicht,
kom er maar bij het is voor ieder kind.

Zet je lamp niet stiekem onder de tafel neer,
schaam je niet,
maar wees een lichtje van de Heer.

K@njerkidZ: Kom en vier nu feest



Kom en vier nu feest,
en laat je stem maar horen,
want er is een kind
in Bethlehem geboren:
Het is de Zoon van God,
wij willen Hem verhogen.
Kom, zing met ons mee:
glorie in de hoge!

K@njerkidZ: Kom en vier nu feest



Glorie aan de grootste Koning,
loof de Heer van het heelal,
Hij is naar ons toegekomen,
werd geboren in een stal.

Die het licht is voor de mensen
en zijn vrede aan ons geeft.

Alle eer aan Koning Jezus,
onze God die eeuwig leeft.

K@njerkidZ: Kom en vier nu feest



Hij geeft nieuwe hoop,
en reden om te zingen,
zal ons elke dag
en overal omringen.

Hij is de Zoon van God,
wij willen Hem verhogen.

Kom, zing met ons mee:
glorie in de hoge!

K@njerkidZ: Kom en vier nu feest



Glorie aan de grootste Koning,
loof de Heer van het heelal,
Hij is naar ons toegekomen,
werd geboren in een stal.

Die het licht is voor de mensen
en zijn vrede aan ons geeft.

Alle eer aan Koning Jezus,
onze God die eeuwig leeft.

K@njerkidZ: Kom en vier nu feest



Kom laten wij aanbidden,
kom laten wij aanbidden,
kom laten wij aanbidden,
die Koning.

Gebed



Kindernevendienst



Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 (NBV21)



¹ In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ² Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ³ Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴⁻⁵ Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was,

Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 (NBV21)



reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde.

⁶ Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷ en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 (NBV21)



⁸ Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. ⁹ Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. ¹⁰ De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk:

Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 (NBV21)



¹¹ vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. ¹² Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ ¹³ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ¹⁴ ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’

Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 (NBV21)



¹⁵ Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' ¹⁶ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. ¹⁷ Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd.

Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 (NBV21)



¹⁸ Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, ¹⁹ maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. ²⁰ De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Kerstliederen

Gezang 139 vers 1

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.



Kerstliederen

Op Toonhoogte 86 vers 1



In de stad van koning David
Zoals lang reeds was voorzegd,
Werd een baby door Zijn moeder
In een kribbe neergelegd.
Jezus Christus was dat Kind,
Door Maria teer bemind.

Kerstliederen

Op Toonhoogte 86 vers 2



Hij kwam uit de hoge hemel,
hij de koning van 't heelal.

Heel eenvoudig was zijn woning
en zijn wieg stond in een stal.

Armen riep Hij in zijn kring,
toen Hij door de wereld ging.

Kerstliederen

Gezang 143 vers 3



Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Kerstliederen

Psalm 72 vers 3 (dnp)



Van zee tot zee zal hij regeren,
van eiland tot woestijn.

Elk volk zal hem als heerser eren
en hem gehoorzaam zijn.

Geschenken zullen binnenstromen,
een schat aan eerbetoon.

Ja, alle vorsten zullen komen
en knielen voor zijn troon.

Kerstliederen

Psalm 72 vers 10 (1773)



Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,
't Gezegend heidendom
't Geluk van dezen Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên;
De HEER, in Israël geprezen,
Doet wond'ren, Hij alleen.

Verkondiging



ELB 101a (indien mogelijk staande)



Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.



Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen, in de mensen
een welbehagen,
in de mensen een welbehagen,
een welbehagen.



Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

De kinderen komen in de kerk



Dankgebed



Collecten

Diaconie (in de dienst)

Kinderen in de knel

Kerk (na de dienst)

Jeugdwerk



Of geef via de app



Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar voor u in de kerkzaal voor een luisterend oor en/of een gebed



Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp

NL54 RABO 0373 7115 65 o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp

NL58 RABO 0347 4008 25 o.v.v. Collecte Diaconie

K@njerkidZ: Eer aan God in de hoge



Hoor de engelen in koor,
het klinkt heel de wereld door:
Eer aan God in de hoge.
Omdat Hij om mensen geeft
en zijn Zoon gegeven heeft.
Eer aan God in de hoge.

Gloria, gloria,
in excelsis Deo.
Gloria, gloria,
in excelsis Deo.

K@njerkidZ: Eer aan God in de hoge



Herders gaven Jezus eer,
wijzen knielden voor Hem neer.

Eer aan God in de hoge.

En ook wij aanbidden Hem,
met ons hart en onze stem:

Eer aan God in de hoge.

Gloria, gloria,
in excelsis Deo.

Gloria, gloria,
in excelsis Deo.

K@njerkidZ: Eer aan God in de hoge



Prijs de Heer die eeuwig leeft,
ons geluk en vrede geeft.

Eer aan God in de hoge.

Zing het luid en zeg het voort
zodat iedereen het hoort.

Eer aan God in de hoge.

Gloria, gloria,
in excelsis Deo.

Gloria, gloria,
in excelsis Deo.

K@njerkidZ: Eer aan God in de hoge

Eer aan God, eer aan God
in de hoogste hemel
Eer aan God, eer aan God
in de hoogste hemel.



K@njerkidZ: Maria's liedje



Slaap maar m'n prinsje nu ben je nog klein
Maar eens zal jij de verlosser zijn
Al ben je heilig toch ben je arm
Hier ben je veilig in mama's arm
Straks ben je koning maar nu heel gewoon
Ik ben je moeder en jij bent mijn zoon

K@njerkidZ: Maria's liedje



Groei maar m'n prinsje je loopt en je praat
Eens komt de dag dat jij mij verlaat
Zo is het leven straks ben je groot
Kom nog maar even op mama's schoot
Straks ben je koning maar nu heel gewoon
Ik ben je moeder en jij bent mijn zoon

K@njerkidZ: Maria's liedje



Ga maar m'n prins dit is het moment
Ik laat je gaan ik weet wie je bent
Hier was je veilig hier in mijn huis
Straks moet je lijden dan komt het kruis
Dan ben je koning en krijg je een kroon
Maar ik blijf je moeder en jij blijft mijn zoon

K@njerkidZ:
Gloria – eeuwenlang geleden



Eeuwenlang geleden
In een donker dal
Zochten herders naar een kindje
In een arme stal
Nog maar pas geboren
Al zo lang verwacht
En er zongen engelenkoren
Door de nacht

K@njerkidZ:

Gloria – eeuwenlang geleden



Ze zongen gloria gloria

Voor het kindje klein en teer

Ze zongen gloria gloria

Voor de allerhoogste Heer

K@njerkidZ:
Gloria – eeuwenlang geleden



Eeuwenlang geleden
Was ik er niet bij
Maar het wonder is gebleven
Ook voor jou en mij
Want datzelfde kindje
Uit die arme stal
Eren wij nu als de Koning
Van 't heelal

K@njerkidZ:

Gloria – eeuwenlang geleden



Wij zingen gloria gloria

Voor het kindje klein en teer

Wij zingen gloria gloria

Voor de allerhoogste Heer

Zegen



met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar voor u in de kerkzaal voor een luisterend oor en/of een gebed

K@njerkidZ: Lied van kerst



Solo:

Hij is vannacht gekomen

Het kindje van mijn dromen

Maar hij is zo veel meer

Als ik hem aankijk

Voel ik het keer op keer

Solo:

Is deze kleine baby, die nu aan het leven went

De koningszoon die vrede op de aarde brengt?

K@njerkidZ: Lied van kerst



Koor:

Een lied van hoop klinkt door de landen
Het lied van kerst en van een nieuwe start
Het laat miljoenen lichtjes branden
Wereldwijd
En hier in ons hart

K@njerkidZ: Lied van kerst



Solo:

Voor wie het maar wil horen
Een redder is geboren
Volledig onverwacht
Schijnt er een helder licht
In deze donkere nacht

Solo:

Laat dit lieve kindje, nog zo kwetsbaar en zo klein
Een blijvend zichtbaar teken van geloof en liefde zijn

K@njerkidZ: Lied van kerst



Koor:

Een lied van hoop klinkt door de landen
Het lied van kerst en van een nieuwe start
Het laat miljoenen lichtjes branden
Wereldwijd
En hier in ons hart

Mensen uit elk land, van elke taal
Reik elkaar de hand, ja, allemaal
Mensen uit elk land, van elke taal
Reik elkaar de hand, ja, allemaal

K@njerkidZ: Lied van kerst



Koor:

Een lied van hoop klinkt door de landen
Het lied van kerst en van een nieuwe start
Het laat miljoenen lichtjes branden
Wereldwijd
En hier in ons hart
Ja, hier in ons hart



Gezegende Kerstdagen



Website: hervormdnumansdorp.nl