

Hervormde Gemeente Numansdorp



Ochtenddienst
29 december 2024

Voorganger
Organist

: Dhr. W.A. den Hertog
: Erik Olislagers

Welkom en mededelingen

NLB 825: 1 en 8

1 De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.

Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

NLB 825: 1 en 8

8 God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.

In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de Ongeëvenaarde.

Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan

Bemoediging en Groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten

NLB.868: 1 en 2

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning
der ere.

Laat ons naar hartelust zingen en blij
musiceren.

Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

NLB.868: 1 en 2

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn
liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op
adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Wetslezing

NLB.868: 5

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam
van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams
kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Gebed



Moment met de kinderen



KINDERLIED

‘JEZUS IS DE GOEDE HERDER’



Jezus is de goede herder

Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder

Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen

Als je bang in 't donker bent

Denk dan eens al die schapen

Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder

Jezus hij is overal

Jezus is de goede herder

Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent

En je hart is vol verdriet

Denk dan aan de goede herder

Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder

Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder

Brengt mij veilig naar de stal

Kindernevendienst



De kinderen mogen naar de kindernevendienst

Schriftlezing

Psalm

147: 12 - 20

12 Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER,
loof, Sion, loof je God.

13 Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,
het volk binnen je muren gezegend.

14 Hij geeft je vrede en veilige grenzen,
met vette tarwe stilt Hij je honger.

15 Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,
vlug als een renbode gaat zijn woord.

16 Hij laat het sneeuwen als wol,
rijp strooit Hij uit als stof,

17 hagel werpt Hij in brokken neer,
wie is tegen zijn koude bestand?

18 Hij zendt zijn woord en alles smelt,
Hij stuurt zijn adem, de wateren stromen.

19 Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,
zijn wetten en voorschriften aan Israël.

20 Met geen ander volk heeft Hij zich zo
verbonden,
met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

Halleluja!

Psalm 147: 1 (NLB)

1 Lof zij de Heer, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

Schriftlezing

Matteüs

2: 1 - 12

1 Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: 'Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.' 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5 'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet:

6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.” 7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’

9 Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Psalm 72: 7 (NPSB)

Laat iedereen de HEER bezingen,
de God van het verbond,
want Hij alleen doet grote dingen.

Laat nu uit ieders mond
zijn lof weerklinken door de tijden:
groot is zijn roem en eer!

Laat al wat leeft zijn naam belijden.

Ja, amen, loof de HEER.

Verkondiging

NLB 837: 1 en 4

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd -
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
Moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

NLB 837: 1 en 4

Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!

Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.

Daarom zoekt U elk mensenkind.

Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Kindernevendienst



De kinderen komen terug in de dienst

Berichten van overlijden

(de gemeente gaat indien mogelijk staan)

Voorbeden en Dankzeggingen



Collecten

Collecte voor de Diaconie
Leger des Heils

Collecte voor de Kerk (uitgang)
Oudejaarscollecte

Of geef via de app



appostel

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar voor u in de kerkzaal voor een luisterend oor en/of een gebed



Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp

NL54 RABO 0373 7115 65 o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp

NL58 RABO 0347 4008 25 o.v.v. Collecte Diaconie

NLB 416: 1, 2 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

NLB 416: 1, 2 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

NLB 416: 1, 2 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

met 3x gezongen amen

*Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam
beschikbaar voor u in de kerkzaal
voor een luisterend oor en/of een gebed*

Gezegende Zondag

In de middagdienst
welke begint om 17:00 uur
gaat voor:

Ds. N. de Boo uit Zeist

Website: www.hervormdnumansdorp.nl