

# Hervormde Gemeente Numansdorp

30 juli 2023



**Voorganger:**

Ds. J.H. den Braber

**Organist:**

Rens van Rossum

**Welkom en mededelingen**

# Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan

## **Gezang 457: 1, 2 en 3**

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

## Gezang 457: 1, 2 en 3

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,  
werpen aan de glazen zee  
hun gouden kronen neer.  
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden  
al uwe engelen, onvolprezen Heer.

## Gezang 457: 1, 2 en 3

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.  
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
één en al vuur en liefd' en majesteit.

# Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten

# Intro



## Psalm 122: 1 en 3 (OB)

Ik ben verblijd, wanneer men mij  
godvruchtig opwekt: zie wij staan  
gereed, om naar Gods huis te gaan.  
Kom, ga met ons, en doe als wij.  
Jeruzalem, dat ik bemin;  
wij treden uwe poorten in;  
daar staan, o Godsstad, onze voeten.  
Jeruzalem is wèl gebouwd,  
wèl saâmgevoegd: wie haar beschouwt,  
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

## Psalm 122: 1 en 3 (OB)

Dat vreed', en aangename rust,  
en milde zegen u verblij';  
dat welvaart in uw vesting zij,  
in uw paleizen vreugd' en lust.

Om vriend en broed'ren spreek ik nu:  
de vrede zij en blijv' in u,  
nooit moet haar nijd of twist verkloeken.

Om 's Heeren huis, in u gebouwd,  
waar onze God zijn woning houdt,  
zal ik het goede voor u zoeken.

# Leefregel

**Ezechiël 18: 1-14 en 17<sup>b</sup>-23 (NBV21)**

<sup>1</sup> De HEER richtte zich tot mij: <sup>2</sup> ‘Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord: Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stompe tanden? <sup>3</sup> Zo waar Ik leef - spreekt God, de HEER -, nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen! <sup>4</sup> Weet dat alle mensenlevens Mij toebehoren: zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand,

# Leefregel

**Ezechiël 18: 1-14 en 17<sup>b</sup>-23 (NBV21)**

en alleen wie zondigt zal sterven. <sup>5</sup> Stel, iemand is rechtvaardig, hij handelt naar recht en gerechtigheid. <sup>6</sup> Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel en hij vereert de afgoden van het volk van Israël niet; hij maakt de vrouw van een ander niet onrein door haar te ontieren en met een vrouw die ongesteld is heeft hij geen gemeenschap;

# Leefregel

**Ezechiël 18: 1-14 en 17<sup>b</sup>-23 (NBV21)**

<sup>7</sup> hij buit niemand uit, geeft de schuldenaar zijn onderpand terug en besteelt niemand. Hij deelt zijn brood met al wie honger heeft, wie naakt is geeft hij kleren; <sup>8</sup> hij vraagt geen rente wanneer hij geld uitleent of toeslag wanneer hij het terugkrijgt; hij begaat geen onrecht en geeft een eerlijk oordeel bij onderlinge geschillen; <sup>9</sup> hij houdt zich aan mijn bepalingen en leeft werkelijk naar mijn regels.

# Leefregel

**Ezechiël 18: 1-14 en 17<sup>b</sup>-23 (NBV21)**

Zo iemand is rechtvaardig en zal zeker in leven blijven – spreekt God, de HEER. <sup>10</sup> Maar stel, hij krijgt een gewelddadige zoon, een moordenaar, die alles doet <sup>11</sup> wat zijn vader nooit heeft gedaan. Hij neemt wel deel aan de offermaaltijden op de bergen en maakt de vrouw van een ander onrein; <sup>12</sup> wie misdeeld en arm is buit hij uit, hij steelt en geeft wat hij als onderpand heeft gekregen niet terug;

# Leefregel

## Ezechiël 18: 1-14 en 17<sup>b</sup>-23 (NBV21)

hij vereert de afgoden, misdraagt zich gruwelijk,  
<sup>13</sup> vraagt rente vooraf en toeslag achteraf – moet  
zo iemand in leven blijven? Nee, hij zal niet in  
leven blijven: na zoveel wandaden zal hij zeker  
sterven, hij heeft zelf de dood over zich  
afgeroepen.<sup>14</sup> En ook hij krijgt weer een zoon, en  
deze zoon ziet alle overtredingen die zijn vader  
begaan heeft. Hij ziet ze allemaal, maar volgt ze  
niet.

# Leefregel

## Ezechiël 18: 1-14 en 17<sup>b</sup>-23 (NBV21)

<sup>17b</sup> Hij leeft naar mijn regels en houdt zich aan mijn bepalingen. Zo iemand zal zeker in leven blijven, en niet sterven vanwege de zonden van zijn vader. <sup>18</sup> Maar zijn vader – die een uitbouter is geweest, die anderen bestolen heeft en zijn eigen familie heeft benadeeld –, zijn vader zal sterven, vanwege zijn eigen zonden. <sup>19</sup> “Maar,” vragen jullie, “waarom hoeft de zoon niet te boeten voor de zonden van zijn vader?”



# Leefregel

**Ezechiël 18: 1-14 en 17<sup>b</sup>-23 (NBV21)**

Die zoon heeft gehandeld naar recht en gerechtigheid, hij heeft zich aan al mijn bepalingen gehouden en ze nageleefd, dus zal hij zeker in leven blijven! <sup>20</sup> Iemand die zondigt zal sterven, maar een zoon hoeft niet te boeten voor de zonden van zijn vader, en een vader hoeft niet te boeten voor de zonden van zijn zoon; wie rechtvaardig is wordt als een rechtvaardige behandeld,

# Leefregel

**Ezechiël 18: 1-14 en 17<sup>b</sup>-23 (NBV21)**

en een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft. <sup>21</sup> Als een slecht mens zich afkeert van de zonden die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn bepalingen en handelt naar recht en gerechtigheid, zal hij zeker in leven blijven en niet sterven. <sup>22</sup> De misdaden die hij heeft begaan zullen hem niet worden aangerekend; vanwege zijn rechtvaardige daden zal hij in leven blijven.

# Leefregel

**Ezechiël 18: 1-14 en 17<sup>b</sup>-23 (NBV21)**

<sup>23</sup> Denken jullie dat Ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. Nee, Ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.

# Hemelhoog 294: 1, 2 en 3



Al mijn zon-den, al mijn zor-gen,



neem ik mee naar de ri - vier.



Heer, ver - geef mij en ge - nees mij.



Va - der, kom, ont-moet mij hier.

# Hemelhoog 294: 1, 2 en 3



Want dit wa-ter brengt nieuw le-ven



en ver - frist mij el-ke dag.



't Is een stroom van uw ge - na-de,



waar 'k U steeds ont-moe-ten mag.

# Hemelhoog 294: 1, 2 en 3



He-re Je-zus, neem mijn le-ven,



ik leg al-les voor U neer.



Leid mij steeds weer naar het wa-ter;



'k wil U daar ont-moe-ten, Heer.

# Hemelhoog 294: 1, 2 en 3



Kom ont - vang een heel nieuw le - ven,



kom en stap in de ri - vier.



Je - zus roept je, Hij ver - wacht je



en Hij zegt: 'ont-moet mij hier'



# Hemelhoog 294: 1, 2 en 3



He-re Je-zus, neem mijn le-ven,



ik leg al-les voor U neer.



Leid mij steeds weer naar het wa-ter;



'k wil U daar ont-moe-ten, Heer.

2X



**Gebed**

# Kindermoment



# Kinderlied: Hemelhoog 327

Diep, diep, diep als de zee.

Hoog, hoog, hoog als de lucht.

Wijd, wijd, wijd als het water blauw.

Is Jezus' liefde voor jou en mij.

't Is net zo diep, diep, diep als de zee.

Hoog, hoog, hoog als de lucht.

Wijd, wijd, wijd als het water blauw.

Is Jezus' liefde voor jou.

# Kinderen gaan naar de Kindernevendienst



# Bijbellezing

## Ezechiël 43: 18-27 (NBV21)

<sup>18</sup> Toen zei Hij tegen mij: ‘Mensenkind, dit zegt God, de HEER: Hier volgen de bepalingen voor het altaar. Op de dag dat het gereed is, klaar om er brandoffers op te offeren en er bloed tegen te gieten,<sup>19</sup> moet je de Levitische priesters, die nakomelingen van Sadok zijn en die in mijn nabijheid komen om Mij te dienen - spreekt God, de HEER - , een stier geven voor een reinigingsoffer.

# Bijbellezing

## Ezechiël 43: 18-27 (NBV21)

<sup>20</sup> Neem wat van zijn bloed en strijk dat aan de vier hoorns, aan de vier hoeken van de grote omgang van het altaar en aan de afscheiding eromheen. Zo reinig je het altaar van zonde door middel van een verzoeningsrite. <sup>21</sup> Verbrand dan de stier voor het reinigingsoffer op de daartoe bestemde plek in het tempelcomplex, buiten het heiligdom.

# Bijbellezing

## Ezechiël 43: 18-27 (NBV21)

<sup>22</sup> Op de tweede dag bied je een bok zonder enig gebrek als reinigingsoffer aan, en daarmee moeten de priesters het altaar van zonde reinigen zoals ze het reinigden met de stier. <sup>23</sup> Wanneer je klaar bent met de reiniging moet je een stier zonder enig gebrek en een ram zonder enig gebrek aanbieden.

# Bijbellezing

## Ezechiël 43: 18-27 (NBV21)

<sup>24</sup> Bied ze de HEER aan. Dan moeten de priesters zout over ze heen strooien en ze als brandoffer opdragen aan de HEER. <sup>25</sup> Zeven dagen lang breng je elke dag een bok als reinigingsoffer, en de priesters moeten hetzelfde doen met een stier en een ram, beide zonder enig gebrek.



# Bijbellezing

## Ezechiël 43: 18-27 (NBV21)

<sup>26</sup> Zeven dagen moeten ze verzoeningsriten uitvoeren om het altaar te reinigen en in te wijden. <sup>27</sup> En wanneer die dagen voorbij zijn, kunnen de priesters vanaf de achtste dag op het altaar jullie brandoffers en vredeoffers opdragen. En Ik zal jullie met vreugde aanvaarden – spreekt God, de HEER.'

# Psalm 132: 4 en 10



Zo zal ik naar Gods wo-ning gaan



en bui-gen voor zijn groot ge-zag



en jui-chen dat ik le-ven mag,

# Psalm 132: 4 en 10



zo zal ik voor mijn Ko-ning staan,



Hem prij-zen op zijn kro-nings-dag!

# Psalm 132: 4 en 10



Daar staat de troon al op-ge-richt,



daar ze-telt de ge-zalf-de Zoon,



in Da-vids stad, op Da-vids troon,

# Psalm 132: 4 en 10



al wie Hem haat-ten scha-men zich



en bloei-en zal zijn ko-nings-kroon!'

# Prediking

## Ezechiël 43: 27 (NBV21)

*En wanneer die dagen voorbij zijn,  
kunnen de priesters vanaf de achtste dag  
op het altaar  
jullie brandoffers en vredeoffers opdragen.  
En Ik zal jullie met vreugde aanvaarden –  
spreekt God, de HEER.'*

## De vreugde van God

DE NIEUW TE BOUWEN TEMPEL TE JERUZALEM

IN HET 1000-JARIG

VREDERIJK



B. REINDERS, architect

TEMPEL COMPLEX ALS BESCHREVEN IN EZECHIEL 40/42

PERSPECTIEF, GEZIEN VAN OOST NAAR WEST.









# Hemelhoog 471



# Hemelhoog 471



Nooit kon-den wij zon-der zon - de voor U  
staan, maar in uw Zoon zijn wij schoon,  
door het bloed van het Lam.

2x



# Hemelhoog 471



# Kindernevendienst



De kinderen komen terug in de kerk

# Bericht van overlijden

**Stilte  
Danken  
Voorbeden  
Gezamenlijk Onze Vader**



# Collecten

**Kerk:**

***Predikantsplaatsen***

**Diaconie:**

***Woord en Daad  
(zie weekbrief)***

Of geef via de app



**appostel**



Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop

***CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp***

NL54 RABO 0373 7115 65 o.v.v. Collecte CvK

***Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp***

NL58 RABO 0347 4008 25 o.v.v. Collecte Diaconie

## **Gezang 259: 1 en 2 (indien mogelijk staand)**

Halleluja! Lof zij het Lam,  
die onze zonden op zich nam,  
wiens bloed ons heeft geheiligd;  
die dood geweest is, - en Hij leeft;  
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,  
in eeuwigheid beveiligt!

## **Gezang 259: 1 en 2 (indien mogelijk staand)**

Aanbidt de Vader in het woord!

Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!

Aanbidt de Geest uit beiden!

Van zijn gemeenschap, zijn gena,  
zijn liefd' en trouw, halleluja,  
zal ons geen schepsel scheiden.

# Zegen

met als antwoord:

**3x gezongen Amen**

*Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar, voorin de kerkzaal voor een luisterend oor en/of een gebed*

# Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur  
gaat voor:

**Ds. S. Dierx uit 's-Gravendeel**

*Onze diensten zijn te volgen via [kerknumansdorp.nl](http://kerknumansdorp.nl)*