

Hervormde Gemeente Numansdorp

Overstapdienst KND 2 juli 2023



Voorganger :
Orgel :
m.m.v. :



Ds. A.T. Maarleveld
Danny Spaans
K@njerKidz!!

Welkom en mededelingen

Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan

Psalm 133:1

(de nieuwe psalmberijming)

Wat goed is het om eensgezind te leven,
om liefde te ontvangen en te geven,
als broers en zussen bij elkaar.

Het is als olie op Aärons haar
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag
en neervalt op zijn baard en kraag.

Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten

K@njerkidZ!

1. Ik dank u wel
2. Doel van het bestaan
3. De Liefde

Ik dank U wel

Ik moet elke dag naar school toe
en ik studeer me suf
ik moet nog heel veel leren
van de meester en de juf
maar ik dank U wel, dank U wel
dank U voor de meester en de juf

Ik dank U wel

Soms heb je van die kinderen
die stom doen en gemeen
gelukkig heb ik altijd
nog vrienden om mij heen
ik dank U wel, dank U wel
dank U voor de vrienden om mij heen

Ik dank U wel

Dan zijn er ook nog spruitjes
waar niemand blij van wordt
toch heb ik elke avond
weer eten op mijn bord
ik dank U wel, dank U wel
dank U voor het eten op mijn bord

Ik dank U wel

U hebt mij zo gezegend
ik raak eraan gewend
en toch is het bijzonder
dat U altijd bij mij bent
ik dank U wel, dank U wel
dank U dat U altijd bij mij bent

Ik dank U wel

Ik zie de mensen vluchten
hun huizen staan in brand
ik weet waarnaar zij zoeken
naar vrede in ons land
ik dank U wel, dank U wel
dank U voor de vrede in ons land

Ik dank U wel

Dank U voor de meester en de juf
dank U voor de vrienden om mij heen
dank U voor het eten op mijn bord
dank U dat U altijd bij mij bent
dank U voor de vrede in ons land

Doel van het bestaan

Wat doen we hier op aarde
waar leven we nou voor
is er iemand die het weet
wie brengt ons op het goede spoor

Het doel van het bestaan
ja, waar zit 'm dat nou in
nou Jezus vatte het samen
in een hele mooie zin

Doel van het bestaan

Refrein:

Hou van God en van elkaar
de wereld wordt dan mooier
ja, probeer het maar
hou van God en van elkaar
de zon die gaat dan schijnen
ja, het is echt waar
hou van God en van elkaar

Doel van het bestaan

Geef elkaar een hand
een knuffel of een zoen
dat zouden we elke dag
even moeten doen

Laat elkaar toch weten
dat je van elkaar houdt
het is in deze wereld
al zo kil en koud

Doel van het bestaan

Refrein:

Hou van God en van elkaar
de wereld wordt dan mooier
ja, probeer het maar
hou van God en van elkaar
de zon die gaat dan schijnen
ja, het is echt waar
hou van God en van elkaar

Doel van het bestaan

Ik hou van jou
jij houdt van mij
en waar de liefde is
daar is God dichtbij

Ik hou van jou
jij houdt van mij
en waar de liefde is
daar worden mensen blij

Doel van het bestaan

Refrein:

Hou van God en van elkaar
de wereld wordt dan mooier
ja, probeer het maar
hou van God en van elkaar
de zon die gaat dan schijnen
ja, het is echt waar
hou van God en van elkaar

Doel van het bestaan

Hou van God en van elkaar

Hou van God (hou van God) en van
elkaar (en van elkaar)

Hou van God en van elkaar

De liefde is lief

La la la la la lie

La la la la la lie

La la la la la lie

de liefde is lief (2x)

De liefde is lief

Als je alles toch eens wist
als je alles toch eens kon
als je alles toch eens deed
voor honderd procent
lijkt dat helemaal perfect
maar het is niet zoveel waard
als je de liefde, de liefde niet kent (2x)

De liefde is lief

De liefde
is altijd heel geduldig
aardig en beleefd
hoeft niet perse te hebben
wat een ander heeft
vindt zichzelf niet beter
beter dan de rest
en heeft er echt een hekel aan
als iemand wordt gepest

De liefde is lief

Als je alles toch eens wist
als je alles toch eens kon
als je alles toch eens deed
voor honderd procent
lijkt dat helemaal perfect
maar het is niet zoveel waard
als je de liefde, de liefde niet kent (2x)

De liefde is lief

De liefde
vertelt altijd de waarheid
draait er niet omheen
pakt nooit iemand terug
maar vergeeft juist iedereen
is niet egoïstisch
altijd positief
en kletst niet over anderen
ja, de liefde die is lief

De liefde is lief

ja,

La la la la la lie

La la la la la lie

La la la la la lie

de liefde is lief (2x)

Wetslezing door Amber en Janne



Wetslezing

Exodus 20:1-17 en Mattheus 22:37-40

1 God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. Hij zei:

2 ` Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de slavernij.

3 Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij.

4 Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft.

5 Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie.

6 Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie.

Wetslezing

Exodus 20:1-17 en Mattheus 22:37-40

7 Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen.

8 Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag.

9 Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen.

10 Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken.

11 Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rustte op de zevende dag.

Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt.

12 Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven.

Wetslezing

Exodus 20:1-17 en Mattheus 22:37-40

13 Vermoord niemand.

14 Ga niet vreemd.

15 Steel niet.

16 Vertel bij de rechter geen leugens over iemand.

17 Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.'

Wetslezing

Exodus 20:1-17 en Mattheus 22:37-40

37 'De eerste en belangrijkste regel is deze: De Heer is je God.

38 Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.

39 Maar de tweede regel is net zo belangrijk: Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.

40 Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken.'

Psalm 103:6

(de nieuwe psalmberijming)

De HEER telt niet in jaren, maanden, uren:
zijn liefde zal de eeuwigheid verduren.

Aan elke generatie doet Hij recht.

Hij toont zijn trouw aan wie bij Hem wil horen,
aan ieder kind dat na ons wordt geboren,
dat nazegt wat de HEER heeft voorgezegd.



Gebed

Kindernevendienst



De kinderen van de onderbouw gaan naar de
kindernevendienst
(groep 1 t/m 3)

Schriftlezing Johannes 15:9-17

door Elise

9-10 Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft mij altijd geleid.

11 Ik vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is.

12 Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd.

13 Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden.

14 Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je vraag.

15 Ik noem jullie niet langer dienaren, ik noem jullie vrienden. Want dienaren weten niet alles van hun heer. Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik van mijn Vader gehoord heb.

Schriftlezing Johannes 15:9-17

16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. Doe goede dingen, en blijf dat doen. De Vader zal jullie alles geven wat je hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. 17 Dit vraag ik van jullie: houd van elkaar.

Verkondiging

“Vriendschap”

HH 388: 1 en 4

- 1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

HH 388: 1 en 4

- 4 Als je geen liefde hebt voor elkaar
Is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen.

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Kindernevendienst



De kinderen komen terug in de dienst

Kindernevendienst

Overstapmoment





**Bram, Sjoerd, Julian, Pim, Naomi, Amber,
Janne, Elise , Anne en Curtis.**

Kindernevendienst

Afscheidslied

door Amber, Elise, Janne en Naomi

melodie: "Diep, diep, diep als de zee"



Klaar, klaar, klaar met groep acht
Wij, wij, wij gaan nu weg
Leiding, leiding, leiding heel erg bedankt
Wij gaan jullie missen, ja allemaal

Ook lieve kids, kids, kids erg bedankt
Altijd, altijd die leuke sfeer
Bijbelverhalen ook altijd
Maar wij moeten nu gaan

Club, club was ook zo leuk
Doei, doei leuke club
Bedankt voor de leuke tijd
Die puzzels ook altijd

Nu gaan we naar de eer eerste
Fietsen o wat een stuk
Leren, leren, leren o wat een pech
Maar we komen alsnog

Klaar, klaar, klaar met groep 8
Wij, wij, wij gaan nu weg
Leiding, leiding, leiding heel erg bedankt
Wij gaan jullie missen, ja allemaal

Ook lieve kids, kids, kids erg bedankt
Altijd, altijd die leuke sfeer
Bijbelverhalen ook altijd
Maar wij moeten nu gaan

Doei, doei, doei!

Kindernevendienst

Overstapmoment



K@njerkidZ!

1. Ik zegen jou in Jezus naam
2. Kind van God
3. Opkikkertje

Ik zegen jou in Jezus' naam

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij bewijst zijn trouw

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij blijft bij jou

Een bloem die in de schaduw groeit
houdt zijn blaadjes dicht.

Een bloem bloeit open in de zon,
groeit naar het licht.

Ik zegen jou in Jezus' naam

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij bewijst zijn trouw

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij blijft bij jou

Wanneer het leven tegenvalt

mensen doen je zeer

bedenk: op wie de regen valt

groeit naar de Heer

Ik zegen jou in Jezus' naam

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij bewijst zijn trouw

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij blijft bij jou

Kind van God

solo

Heel gewoon zoals ik ben
Ben ik een kind van de Here God
Heel gewoon zoals ik ben
Ben ik een kind van God

Als ik lach maak ik God blij
Als ik huil dan troost Hij mij
Voel ik me goed of juist heel rot
Ik blijf een kind, een kind van God

Kind van God

koor

Heel gewoon zoals ik ben
Ben ik een kind van de Here God
Heel gewoon zoals ik ben
Ben ik een kind van God

Als ik lach maak ik God blij
Als ik huil dan troost Hij mij
Voel ik me goed of juist heel rot
Ik blijf een kind, een kind van God

Kind van God

Als ik lach maak ik God blij

Als ik huil dan troost Hij mij

Voel ik me goed of juist heel rot

Ik blijf een kind, een kind van God

Een opkikkertje

Een opkikkertje, een opkikkertje
een opkikkertje, daar fleur je van op
een opkikkertje geeft nieuwe moed en
maakt je even blij
het helpt je vol te houden als het tegenzit
en zo weet je: iemand geeft om mij

Een opkikkertje

Geef je broer een knipoog
en je oma een dikke zoen
een kaartje is toch zo gepost
dat zouden we vaker moeten doen

Een opkikkertje

Een opkikkertje, een opkikkertje
een opkikkertje, daar fleur je van op
een opkikkertje geeft nieuwe moed en
maakt je even blij
het helpt je vol te houden als het tegenzit
en zo weet je: iemand geeft om mij

Een opkikkertje

Geef de juf een glimlach
en de buurvrouw een mooie bloem
geef zomaar eens een compliment
dat zouden we vaker moeten doen

(wat zit je haar vandaag leuk, nou bedankt,
en wat heb jij een gave nieuw bril zeg)

Een opkikkertje

Een opkikker hoeft niet groot te zijn
meestal is het juist heel klein
het is niet moeilijk, het duurt niet lang
en je wordt er zelf ook vrolijk van

Een opkikkertje

Een opkikkertje, een opkikkertje
een opkikkertje, daar fleur je van op
een opkikkertje geeft nieuwe moed en
maakt je even blij
het helpt je vol te houden als het tegenzit
en zo weet je: iemand geeft om mij

Dankgebed en voorbeden



Collecten

(bij de uitgang)

Collecte kerk

1^e Kerktelefoon

2^e Onderhoud Gebouwen

Collecte Diaconie

Edukans (zie weekbrief)

Of geef via de app



appostel

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar voor u in de kerkzaal voor een luisterend oor en/of een gebed



Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp

NL54 RABO 0373 7115 65 o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp

NL58 RABO 0347 4008 25 o.v.v. Collecte Diaconie

Hemelhoog 624:1 en 4

(indien mogelijk staande)

- 1 Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij die woont in licht en luistert
drijft de schaduwen uiteen.
Hij doe zoekend doolt in 't duister
Vindt het licht bij U alleen

Hemelhoog 624:1 en 4

(indien mogelijk staande)

- 4 Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw Naam verhogen,
Juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
Hem, die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een vader,
Die in Jezus tot u vlucht.

Zegen

met gezongen Amen

*Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam
beschikbaar voor u in de kerkzaal
voor een luisterend oor en/of een gebed*

Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18:00 uur
gaat voor:

Ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl